

Varför och hur kamratföreningen kommit till

Under indelningsverkets dagar fanns det en samhörighet mellan regementet och bygden. Och det fanns ett kamratskap mellan dem som i bygden tillhörde regementet. Rekryteringen av befäl och soldater var fast knuten till den bygd där deras förband var uppsatt. Personalen i ett kompani träffades inte bara under de korta övningarna på heden. De möttes och umgicks även i det civila livet. Man bodde i soldattorp och officerare hade sina gårdar i bygden. Under dessa förhållande fanns det inte något stort behov av en kamratförening.

När indelningsverket avskaffades med start 1901 kom de värnpliktiga att rekryteras från större inskrivningsområden. Den militära utbildningen kom att genomföras vid regementen där de värnpliktiga bodde i kaserner. Regimentena blev mer avskilda från allmänheten genom staket och olika utbildningsanordningar, såsom skjutbanor och skjutfält. När utbildningen var över ryckte soldaterna ut till sina hemorter och hade inte någon större kontakt med varandra.

Tanken på att bilda en Hälsinge regementes kamratförening växte fram, men det var först 1937 som ett initiativ togs till att försöka skapa en förening. I december hade man fått ihop ett antal intresserade civila och militära personer som bildade ett arbetsutskott. Den 29 januari 1938 hade arbetsutskottet sitt första möte under ledning av regementschefen Gustav Ehrenborg.

Vid detta första sammanträde behandlades frågor om anordnandet av en enkel festlighet, då kamratföreningen formellt skulle bildas, om stadgar, medlemsblad, föreningsmärke samt om försök att få frivilliga bidrag för organisationsarbetet. Festligheten beslöts äga rum söndagen den 14 augusti, alltså på en regementets månadsdag.

Den 19 maj hade arbetsutskottet sitt andra och sista möte. Där redogjordes för allt som arbetsutskottet hade arbetat med och förslagen godkändes. Och det framkom även att man fått in en ansevärd summa pengar i form av frivilliga bidrag. Man beslutade att medlemsbladet skulle heta Bocken och namnet var hämtat från regementets fana. Ett nummer per år skulle ges ut. Även föreningsmärket kom att ha en bild av bocken. Ett program för festligheten den 14 augusti fastställdes.

Hittills hade det alltså endast varit preliminära arbeten som utförts. Så startade festligheten den 14 augusti 1938, där de samlade anmälda deltagarna enhälligt beslutade att föreningen skall komma till stånd. Hälsinge regementes kamratförening hade bildats och lever än i dag som en aktiv och välmående kamratförening.

Olle Larsson